

ONDERLING CONTACT



Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne
Zórg voor de allerarmsten!

Juli 2016 17^e jaargang nummer 2

www.stichting-ozo.nl

Dankbaar met een gebruikte bril uit Holland!



In dit nummer:

- Van de Voorzitter
- Ik stel mezelf voor!
- Financieel verslag 2015
- Van hoofdzuster Erika
- Vrijwilligerskorps
- Wie helpt?

Van de voorzitter



Wie het verleden niet kent, begrijpt het heden niet. Leest u het artikel in de volgende OC (September/Okttober) over de verschrikkelijke Holodomor in de jaren 1932-1933. In Oekraïne was de Holodomor een zwarte bladzijde in de geschiedenis, ingegeven door de zieke geest van Sovjetleider Josef Stalin. Het was de tijd van het communisme. Een systeem wat zeer zeker ook zijn voordelen had, want werk en inkomen waren gegarandeerd. Maar het communisme bleek een machtsmiddel, om de machthebbers beter te laten worden ten koste van het volk. De wrange vruchten hiervan worden vandaag de dag nog steeds geplukt. Van oorsprong is Oekraïne een grensland van Rusland. Grenslanden van het Grote Russische Rijk hebben het in de geschiedenis altijd moeilijk gehad. Altijd is er de invloed van Rusland die wil houden wat het heeft en geen inmenging duldt.

Wat Oekraïne betreft is de toekomst onvoorspelbaar. Momenteel zucht de bevolking, de Hongaarse minderheid in het westen inclusief, onder de sancties tussen de EU en Rusland. De gasprijzen voor een modaal gezin zijn het dubbele van een maandinkomen. Parlementaire beslissingen worden genomen door een groep machthebbers die slechts eigenbelang voor ogen hebben.

Namens u mag Stichting OZO in dit land hulp bieden aan allerarmste medemensen. In biddend opzien tot de Heere, Die niet gebonden is aan menselijke systemen. Zijn Raad zal bestaan en we mogen bidden of God Zijn Koninkrijk wil uitbreiden, ook in Oekraïne.

Teun Bakker

Algemeen Nieuw
Roepende Instelling

ANBI COLOFON

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne is een onafhankelijke landelijke stichting met als doel het bevorderen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van de allerarmsten in Oekraïne.
Grondslag van St. OZO is de Bijbel

Secretariaat Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne
Oost Voorgors 79 **Tel:** 0187-486572
3241 KD Middelharnis **Fax:** 084-2257775

Bankrelatie:
IBAN: **E-mail:** info@stichting-ozo.nl
NL71RABO0341636851 **Internet:** www.stichting-ozo.nl

Kamer van Koophandel: Nr. 24311775

 **Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne**
Zorg voor de allerarmsten!

Onderling Contact info krant verschijnt 4 keer per jaar

Foto voorpagina

Grote projecten, kleine projecten. Een voorbeeld van een groot OZO project is de polikliniek die qua gebouw met hulp van vele toegewijde sponsors tot een afronding gekomen is. We zoeken naar mogelijkheden om in de toekomst de artsen te voorzien van medische apparatuur. Maar ook een heel klein project kan het verschil maken. Zoals een gebruikte bril.



Rehoboth bewoner András



Van hoofdzuster Erika

In Rehoboth gaat alles naar wens. De OZO mannen zijn zojuist gearriveerd en ik heb op hun verzoek het keukenpersoneel opdracht gegeven om aardappelen te schillen, frietjes te maken en schnitzels te bakken. Want na 1800 kilometer heb je trek! Wat geweldig dat er weer veel incontinentiemateriaal meegekomen is. We hebben op dit moment veel bewoners die dit nodig hebben. Fantastisch dat er vanuit Nederland zoveel support is! In de achterliggende tijd zijn er bewoners overleden, wat altijd de nodige impact heeft op de Rehoboth familie. Het leert ons dat Rehoboth voor de ouderen de laatste woonplaats is op aarde. Onlangs is András bácsi gevallen met zijn fiets, hij heeft zijn heup gebroken. Wat triest voor hem, hij is al 83 jaar en enigszins dementerend, maar ging elke dag op de fiets naar zijn stekje in de bossen van Nagydobrony waar hij samen met schoonzoon Jenő een imkerij heeft. Hij is nu geopereerd en maakt het gelukkig goed. Ik hoorde van de mannen van OZO dat het Adoptie Programma goed loopt. Fijn! Uit de grond van mijn hart wil ik, ook namens het personeel, Stichting OZO en hun sponsors bedanken voor Rehoboth. We doen ons uiterste best om met elkaar de bewoners te helpen en te ondersteunen. Tot de volgende keer!



Ik stel mezelf voor!

Mijn naam is Janneke Voogd, geboren op 12 april 1972 te Ouddorp. Na de School met de Bijbel heb ik de huishoudschool "de Westvoorn" te Ouddorp gevolgd. Daarna ben ik in Goes gaan studeren, ik heb de MDGO-VZ gedaan. In deze opleiding werd ik opgeleid voor de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en de kraamzorg. In mei 1991 heb ik mijn diploma behaald. Ik kon gelijk aan de slag in Zorgcentrum "de Vliedberg" in Ouddorp. Na een aantal jaren heb ik een aantal opleidingen via mijn werkgever gevolgd en ben ik nu werkzaam als eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV). Ik werk sinds november 2010 in "Woonstede het Spectrum" in Stellendam, onderdeel van de Vliedberg. Hier wonen 28 cliënten die voornamelijk uit Stellendam komen. Wij werken in een klein hecht team en ik ervaar dit als zeer prettig. Afgelopen mei heb ik mijn 25-jarig jubileum mogen vieren. In die vijftienvijftig jaar is er heel veel veranderd in de zorg, maar ik vind het nog steeds een uitdaging om het beste eruit te halen voor de cliënten en hen zo nog te laten genieten van het leven, ook al heeft dit heel veel beperkingen en moeilijkheden. Verder heb ik in het verleden veel rondreizen gemaakt in verschillende landen en veel culturen bezocht. Ik vind het erg interessant om mij hierin te verdiepen en te genieten van de natuur, cultuur en de mensen die in deze landen wonen. De herinneringen en ervaringen blijven je bij voor heel je leven.



Janneke tijdens een werkbezoek in Rehoboth

Mijn eerste ervaring met Stichting OZO is dat ik in februari 2014 gevraagd ben om met een werkbezoek mee te gaan naar Oekraïne. Daarvoor kende ik Stichting OZO van naam en ik kende een aantal medewerkers. En ik kreeg het 'Onderling Contact' omdat ik al een aantal keren een donatie gedaan had. De eerste kennismaking met de ouderen in verzorgingshuis 'Rehoboth' was bijzonder. Hoe hartelijke was de ontvangst door de bewoners en het personeel!

Ook bezochten we de andere projecten van Stichting OZO: de school in Járók, de polikliniek en voedselhulp aan gezinnen die in erbarmelijke omstandigheden leven. Ik ging naar huis met heel veel indrukken en ik besepte hoe goed ik het heb in Nederland. Het werk van Stichting OZO is zo belangrijk om allerarmsten in Oekraïne bij te staan. Vaak is deze hulp erg praktisch en doelgericht zoals een accu voor de brandweerauto in Nagydobrony zodat deze bij brand weer uit kan rukken. Maar ook structurele hulp is belangrijk zoals nu het adoptieprogramma, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Want in het voorjaar van 2015 kwam Stichting OZO met het plan om een adoptieprogramma op te starten en vroeg of ik mij hiervoor in wilde zetten. Hierover hoefde ik niet na te denken. Op deze manier kon ik wat betekenen voor Stichting OZO. Afgelopen januari mocht ik voor de tweede keer mee en werd ik weer hartelijk ontvangen en mocht ik ook meemaken hoe hartelijk en gastvrij de Oekraïner is. Mee eten bij de mensen thuis, op bezoek bij een zieke medewerker en de hartelijke ontmoeting weer met de bewoners in Rehoboth.

Bij terugkomst mijn belevenissen gedeeld met mijn collega's wat tot resultaat leidde dat wij met tien collega's twee ouderen adopteren in Rehoboth wat ook weer een mooie link legt met ons werk.

Ook het dagelijkse Bijbel uur met bewoners en personeel heeft diepe indruk gemaakt op mij. Ook al spreek je de taal niet, je mag je verbonden weten als je samen een Psalm tot eer van God zingt en Zijn Naam mag groot maken.

Ik wil alle lezers oproepen om het werk van Stichting OZO te (blijven) steunen en de allerarmsten in Oekraïne en de medewerkers te gedenken in uw gebeden.

Hartelijke groet, Janneke Voogd



VISHANDEL
Schot v. Dijke

www.schotvandijke.nl

OZO
Kwartaal fliets

Hulp blijft noodzaak

Help mee!
Heeft u deze "Onderling Contact"
uit? Geeft dan dit krantje door!

St. OZO video presentatie!
Maak een afspraak! Tel: 0187-486383
(Teun Bakker)
E-mail: info@stichting-ozo.nl

**STUDIO
VERBIET**
www.studioverbiest.com

VERPAKDEJONG
www.verpakdejong.nl

Verzorgingshuis Rehoboth wordt nagenoeg continu bewoond door het maximum aantal bewoners.

Een trouwe donateur maakte ons er op attent dat periodieke giften niet meer met een akte via de notaris bekrachtigd hoeven te worden. Voor periodieke giften geldt bij de aangifte inkomstenbelasting geen drempel voor de aftrekbaarheid, voorwaarde is dat minstens 5 jaar lang het toegezegde bedrag gedoneerd moet worden. We hebben veel trouwe donateurs die met gemak aan deze voorwaarden voldoen. We roepen u op, in uw voordeel, van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wilt u de formulieren hiervoor ontvangen dan kunt dit per mail doen via ad.vanholten@stichting-ozo.nl.

Met dankbaarheid sluiten we opnieuw een humanitair jaar af, dankbaarheid aan God die ons de kracht gaf ons in te zetten voor de naaste, dankbaarheid aan u als trouwe donateurs die het liefdedwerk mogelijk maakte. Mogen wij ook in 2016 weer op uw steun rekenen?

Bovenstaand cijfers zijn een beknopte weergave van de jaarrekening over 2015. Bent u geïnteresseerd in de volledige jaarrekening dan kunt u mij bereiken via tel. 0187-489228.

Albert van Holten, penningmeester



Wie helpt?

Tijdens het laatste werkbezoek mochten we een 29-jarige invalide vrouw verblijden met een stel nieuwe accu's voor haar elektrische rolstoel. De accu's werden gekocht in Nederland en kosten € 400,-. Wie helpt ons deze kosten te dragen? Stort uw gift op rekeningnummer NL71RABO 0341636851 ten name van Stichting OZO onder vermelding van 'accu's rolstoel'. Alvast bedankt!

